

Hierna

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
Mijn adem stil, mijn ogen dicht,
Geneest mij van de laatste pijn
Dit nooit verloren vergezicht:

Er leeft een God, die alles schiep,
Wat zichtbaar en onzichtbaar is,
Die mij tot zijn aanschouwing riep
Uit ondoorgrondbre duisternis.

Voorafgetekend loopt zijn pad
Dwars tegen mijn begeerten in,
Doch die ik 't liefst heb liefgehad
Gaf aan mijn heil zijn eerst begin.

(Anton van Duinkerken)

Parochie H. Stephanus Stevensweert

Allerzielen 2003



K. Köchling

PAROCHIE HEILIGE STEPHANUS
STEVENSWEERT

ALLERZIELEN 2003

Wij bidden voor de zielenrust van hen die ons voorgingen
in de dood, gemerkt door het teken van het geloof.
Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2002 - Allerzielen 2003

2002

9 november	Frits Mols	85 jaar
12 november	Dientje Richter-Smeets	73 jaar
25 november	Jo Janssen	59 jaar
26 november	Arnold Dirks	93 jaar
28 november	Truus Lormans-Knoors	90 jaar
4 december	Maria Cretskens-Scott	85 jaar
4 december	Ton Tonnaer	74 jaar
20 december	Bep Fincken	85 jaar

2003

1 januari	Jeanne Dirks-Verheesen	48 jaar
23 januari	Elly Houben-Offermans	91 jaar

19 februari	Tilke Seegers-Wolfs	95 jaar
3 maart	Harrie Evers	87 jaar
4 maart	Elly Mintjens-Driessens	68 jaar
23 maart	Truke Mols-Richter	91 jaar
20 mei	Frans Thiessen	83 jaar
14 juni	Ton Kurvers	62 jaar
21 augustus	Toos Weijzen-Vanthoor	70 jaar
10 september	Netty van Heumen-Janssen	77 jaar